



"Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen" Lucas 10:33

Nieuwsbrief Nairobi kids

Mei 2017

Beste sponsors en betrokkenen,

Met dit schrijven willen we jullie als sponsors en bidders voor onze kinderen weer graag op de hoogte brengen van de situatie in Nairobi.

In onze laatste nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen over de komst van Diane, Daniella, Lydia, Espoire en Deo. De kinderen hebben ieder hun eigen trauma's te verwerken en dit doen ze ook ieder op hun eigen manier. Ze durven nog maar weinig de straat op. Ze zijn het liefste binnen. Ook is de taal een hindernis. Ze spreken geen Swahili en geen Engels. Wel gaan ze met regelmaat mee naar de kerk met Winny en Cecile, wat zij (maar ook wij) heel fijn vinden en leren ze een beetje Swahili.

Het was een drukke boel in het huisje van Winny en Cecile. Gelukkig kunnen de beide mannen bij de zoon van de pastor (dominee) slapen. Maar ze eten mee met de meiden. Dus ze hebben met elkaar een manier gevonden dat het past. Met Winny en Cecile gaat het goed. Ze zingen nog steeds bij het koor. En ze redden zich goed met al de drukte in huis. Houden het huishouden draaiende.

Vanuit het bestuur:

Omdat we als stichting duidelijke doelen willen stellen en mogelijk hier ook gericht inkomsten voor willen werven hebben we besloten om binnen de stichting te werken met een aantal trajecten. Het huis en levensonderhoud valt buiten deze trajecten. De volgende trajecten zijn bij ons op dit moment in het versier en op volgorde van prioriteit:

- **Jongemannen op weg helpen**
- **Opleiding Winny**
- **Opleiding Cecile**

Traject: Jongemannen op weg helpen

Omdat Espoire en Deo leiden aan fysieke klachten en daardoor gehinderd worden in hun functioneren hebben we besloten dat zij eerst door een dokter moeten worden gezien. Ze zijn met Berend de Boer naar het Karen Hospital geweest en zijn onderzocht door een arts.

Uit de onderzoeken is een rapport gekomen en blijkt dat er vervolgonderzoek nodig is voordat er behandeld kan worden. Daarnaast is psychische hulp bij het verwerken van de trauma's aangeraden.

De komende tijd gaan we bekijken of dit mogelijk is. Bij welk ziekenhuis kunnen ze het beste een vervolg krijgen en we willen weten of de mannen hier baat bij hebben en uiteraard wat de kosten zijn van het vervolgonderzoek.. En dan gaan we vervolg stappen zetten met dit traject.

Daarnaast hebben we besloten dat de jongemannen na een cursus Engels werk kunnen gaan zoeken. Zonder Engels kun je in Kenia geen werk vinden als man, maar met Engels wel. Dit gaan we verder onderzoeken, samen met Berend.

Helaas kunnen we voor de lange termijn geen betekenis spelen voor de jongemannen. Ze vallen eigenlijk te ver buiten de doelgroep waar we de stichting voor hebben opgericht, namelijk voor kinderen. Dit is een lastig besluit, maar wel een die we moeten nemen.

Traject Opleiding Winny

Winny is inmiddels gestart aan het Graffins College. Op deze school gaat ze een opleiding volgen voor het werken in een hotel. Maar bij aanmelding bleek dat haar Engels niet op het niveau zit wat nodig is om de opleiding te kunnen volgen. Dus Winny moet eerst 3 of 4 maanden haar Engels opschroeven met een cursus. Hiermee is ze begonnen op 10 april j.l. Daarna volgt een opleiding van 6 maanden.

De cursus Engels bij Bridge College sloot niet aan bij deze opleiding, daarnaast is het Engels ook wat weggezaakt. Na de opleiding hopen we dat Winny aan de slag kan met een goede baan in het hotelwezen en dat we het traject voor Winny af kunnen ronden!

Natuurlijk kost deze opleiding geld en onze buffer is ook kleiner geworden door de komst van de andere kinderen/jongemannen. Hierdoor kunnen we als stichting deze opleiding niet zomaar bekostigen. Hieronder tref je een overzicht aan van de kosten van deze opleiding:

Overzicht kosten Opleidingsplan Winny

Engels	3 maanden	40/ maand	120.-
Boeken			17,50
Hotelopleiding	6 maanden	45/maand	270,-

Vervoer+lunch	9 maanden	60/maand	540.-
Totaal			947,50 (+boeken)

Voor Winny willen we dit bedrag dus graag reserveren. Echter dit hebben we dus niet meer op de rekening staan!

Natuurlijk zetten wij alles op alles om de opleiding voor Winny te bekostigen! We willen nieuwe sponsors vinden die wellicht specifiek willen geven voor de opleiding van Winny. Daarnaast zijn we gestart om op de vlooiemarkt in Bakkeveen te gaan staan om spullen te verkopen. Zo was er zaterdag 6 mei ook een vlooiemarkt. De opbrengst hiervoor was € 57,35 en is bestemd voor de opleiding van Winny.



Fanny en Annelies op de vlooiemarkt te Bakkeveen

Maar hiermee zijn we er natuurlijk nog lang niet.....vandaar een vraag:

We willen jullie als sponsors vragen of je **eenmalig een extra gift** wil doen voor dit traject voor Winny. Dit gaat dan ook naar dit specifieke doel! Graag wel bij de omschrijving vermelden "*Opleiding Winny*".

Als jullie hierbij willen helpen of goede ideeën hebben, dan horen we dat graag!

Verder als jullie nog goede bruikbare spullen hebben die verkocht kunnen worden op de vlooiemarkt vernemen we dit graag! Graag dan even bellen met Annelies op 06-24279681. In juni D.V. hopen we er weer te staan voor dit specifieke doel!

Wat zou het toch prachtig zijn als Winny haar opleiding kan voltooien en dan haar eigen inkomen kan genereren en zelfstandig zijn! Dat is uiteindelijk het grote doel voor alle kinderen! Doen jullie mee?

Traject Opleiding Cecile

Voor Cecile zoeken we ook een geschikte opleiding. Ook voor haar geldt dan dat ze eerst aan haar Engels moet werken. We willen de kinderen dan ook zo veel mogelijk stimuleren om ook thuis zo nu en dan Engels te gaan praten. Oefening baart kunst!

Cecile zal nog even geduld moeten hebben. Tot we meer overzicht hebben van de kosten.

Diane, Daniella en Lydia

De meiden komen nog weinig buiten, want ze hebben weinig vertrouwen in de buitenwereld. Wel komen ze langzamerhand tot rust. Van Diane, Daniella en Lydia hebben we hun verhaal inmiddels binnen. We gaan kijken wat we hierin precies kunnen delen voor op de website, maar er zijn al wel twee zinnen die we graag met jullie willen delen, specifiek voor jullie als sponsors en betrokkenen:

"We thank you for your support and we really appreciate it. Our almighty God continues to bless you"

Zo ook van de beide jongemannen:

"We really appreciate the way you take care of us. Your help and every things you do for us. Thank you please and may God bless you"

Met deze woorden willen we dan ook afsluiten.

Wij als stichting zijn heel blij met jullie! Zonder sponsors kunnen we niks beginnen, hoe graag we ook willen. We vinden het ook nog steeds best lastig zo nu en dan en zijn ook blij met de hulp van Berend de Boer, die regelmatig in Nairobi is. Maar stap voor stap gaan we verder, met onze Heer als onze Leidsman en Helper. Hij kent ons, Hij kent de kinderen in Nairobi, Hij kent het Grote Plan! En daardoor kunnen we weer verder! Gaan jullie mee?

Met vriendelijke groet,
Tiemon, Siep, Fanny en Marian
Stichting Nairobi Kids